

Menighedsrådets drømme for 2021

I menighedsrådet drømmer vi om, at vi i 2021 kan sætte endnu større fokus på kirkens vision. Herunder videreudvikling af de idéer, projekter og aktiviteter der fødtes i 2020. Nogle havde måske aldrig set dagens lys, hvis ikke corona havde tvunget os til, at tænke ud af boksen og bevæge os ud på ukendt grund.

Vi vil i endnu højere grad være kirke på forkant. 2020 har flere gange vist os, at det betaler sig at tænke fremad og træffe beslutningerne fremfor at vente på, at andre gør det for os. Det giver ro i maven, ro omkring vores arbejde, et klarere budskab om Guds kærlighed.

Kirke på forkant handler for os også om en højere klima-ambition. Vi ønsker at være aktive sparringspartnere i det arbejde og de tiltag, der i denne tid udspringer af klimarådet i Metodistkirken Danmark. Dette i tæt samarbejde med kirkens lokale klimagrupper.

Vi vil fortsat udfordre os selv i disciplinen, at være kirke på nye måder. Vi har f.eks. nu endelig fået installeret kirkens nye streaming udstyr. Det giver os en helt anden radius og helt nye måder til formidling af vores budskaber om Guds kærlighed. Muligheder, vi endnu ikke kender eller har udtænkt. Samtidig er vi meget bevidste om, at den digitale platform ikke erstatter kirkens sociale fællesskaber eller værdien i, at mødes ansigt til ansigt. Derfor drømmer vi også om, at de to skal gå hånd i hånd og skabe en synergieffekt fremfor, at være hinandens erstatning eller modsætning.

Vi drømmer om, i endnu højere grad, at flytte vores fokus udad og sætte vores fælles ressourcer i spil overfor udsatte mennesker. Julehjælpen 2020 var et vigtigt startskud og et stort spring i den rigtige retning. Vi drømmer om at nå mange flere mennesker, også i løbet af året. Derfor vil vi i 2021 lægge mange kræfter i, at videreudvikle kirkens sociale arbejde.

Sidst men ikke mindst drømmer vi om, at kirkens aktiviteter og arbejdsgrøner vil styrkes, vokse og gro og være til glæde for nuværende og kommende medlemmer af vores menighed. At de vil styrke trosudvikling og inspirere mennesker til, at gå i Jesu fodspor. I 2021 vil vi i særlig grad have fokus på de små fællesskaber; smågrupperne. Vi ønsker at alle med tilknytning til vores kirke, føler sig velkommen i et eller flere af disse.

I erkendelse af, at alle vores drømme for kirken kræver ressourcer af både åndelig, menneskelig og økonomisk karakter drømmer vi også om, at ressourcerne vil være tilstede hvor og når der er brug for dem.